

SamenZijn

Wijkblad van de
protestantse wijkgemeente
Bouwlust-Vrederust
Den Haag

2de jaargang, nummer 6

SHALOMKERK

september2012

Onderweg naar morgen

We gaan een bijzonder jaar tegemoet. Dat geldt in het bijzonder voor de drie wijkgemeenten wier kerkgebouw in juni 2013, zoals nu in de planning staat, gesloten zal worden, maar dat zal toch ook voor de andere wijkgemeenten gelden, omdat we na dit jaar in een compleet nieuwe situatie zullen verkeren, een situatie die op dit moment nog niet goed valt te overzien.

Eerst een terugblik

Laat ik beginnen om een moment met u terug te kijken. Dan wil ik allereerst zeggen dat we een aantal goede vergaderingen achter ons hebben, eerst de vergadering van het Overleg van Voorzitters en Predikanten, waarop we tot een voorstel moesten komen voor de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van woensdag 6 juni. Ik denk dat we allemaal tegen deze vergadering opzagen, omdat we wisten dat het een stuk lastiger zou worden, als we niet met elkaar op één lijn zouden komen. De voorzitter, ds. Dolf Tielkemeijer, had zich gelukkig goed voorbereid, zodat we die bijeenkomst ook goed met elkaar in gesprek konden. Eigenlijk kwamen we al snel tot de conclusie dat, gezien het gebied waarin de Shalomkerk staat, het van essentieel missionair-diaconaal belang is dat in dat gebied een kerk open blijft. We zouden onze roeping als messiaanse gemeente mislopen, als we daaraan voorbij zouden gaan. Een tweede uitgangspunt dat al snel naar voren kwam, was de Bosbeskapel, die een aantal hele sterke kanten heeft, waaronder de leeftijdsopbouw van de gemeente en het kader, waaruit nog steeds ruim geput kan worden. Een derde uitgangspunt vormde de historische Abdijkerk, met zijn speciale positie in Loosduinen. Blijft die open, dan is daarmee toch eigenlijk gegeven dat dan het andere kerkgebouw, de Ontmoetingskerk, dicht moet. Kijk je dan verder naar de twee andere wijkgemeenten, de Thomaskerk en de Bethelkerk, dan zie je daar sterk vergrijsde gemeenten, met als gevolg ook dat het erg moeilijk is om voldoende ambtsdragers te vinden.

Uiteindelijke keuze

Zo op deze manier hebben we daar met elkaar over gesproken, met als uiteindelijk resultaat, u begrijpt het al, dat we aan de gezamenlijke kerkenraden het voorstel zouden doen om de Bethelkerk, de Ontmoetingskerk en de Thomaskerk in juni 2013 aan de eredienst te onttrekken, overeenkomstig het voorstel dat we van de Algemene Kerkenraad voorgelegd hebben gekregen. En we noemden het 'de minst slechte oplossing van de reorganisatie voor zover het Den Haag Zuidwest betreft'. Want we realiseerden ons ook allemaal dat de drie kerkgebouwen die open blijven, eigenlijk wel een aantal forse problemen hebben in tegenstelling in elk geval tot twee kerkgebouwen die gesloten worden: en dat zijn, zowel in de Shalomkerk (*niet v.w.b.*

Verder in dit nummer:

| | |
|---------------------------------|-----|
| Startzondag | 2 |
| Zendingskalender 2013 | 2 |
| Naderend afscheid | 3 |
| Van de beroepings- commissie | 3 |
| Extra oplage SamenZijn | 3 |
| Wij gedenken | 4-5 |
| Open Dag CAS | 5 |
| Giften | 5 |
| Amnesty International | 6 |
| Weerklank | 6 |
| Agenda | 6 |
| Van de scriba | 6 |
| Boekenmarkt | |
| Lübbenwerkgroep | 7 |
| Kerkdiensten | 7 |
| Bijbelrooster | 7 |
| Gegevens wijkgemeente | 8 |



WELKOM
OP
DE
START-
ZONDAG

30 SEPTEMBER 2012

de kerkzaal, red.) als in de Bosbeskapel, de trappen en de lift, die in de Bethelkerk en Thomaskerk ontbreken. Voor oudere gemeenteleden zijn dat geen makkelijk te nemen hindernissen en het roept bij veel ouderen ook de vraag op hoe het met de brandveiligheid zit. Dat zijn zaken waar beslist nog goed naar gekeken moet worden, zo kwamen we met elkaar tot de conclusie.

Met voorwaarden

Dit alles genoemd hebbend, kan ik eigenlijk kort zijn over de gezamenlijke kerkenraadsvergadering die we in de Ontmoetingskerk begin juni gehad hebben. Natuurlijk is er pijn, is er over en weer moeite met dingen die gezegd worden, kan niet iedereen zich bij dit voorstel neerleggen, maar uiteindelijk kwamen we er met elkaar toch uit, conform het voorstel van het rapport. Maar we formuleerden ook een aantal 'voorwaarden'. De eerste is de mogelijkheid van een tijdelijke vierplek tussen Abdijkerk en Bosbeskapel in. Nodig omdat in dit gebied relatief veel ouderen wonen, voor wie de afstand naar de andere kerkgebouwen te groot is. De tweede is – naast het scheppen van mogelijkheden om te parkeren en het verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen – aanpassing van de inrichting van de kerkzalen voor gezamenlijk gebruik. Voor dit alles zijn gelden nodig, maar die zijn er, als aan de wijkreserves en aan het fonds vernieuwing gedacht wordt. Sluiting van kerkgebouwen kan niet, als er niet ook bereidheid is om in de toekomst te investeren. En we besloten – aan het eind van de vergadering – om dit alles op de eerstvolgende zondag aan onze wijkgemeenten bekend te maken. Kijk je dan naar de reacties in die wijkgemeenten waarvan het kerkgebouw gesloten gaat worden, dan zit de pijn in het verlies van het kerkgebouw, zeker, maar dat is toch niet het enige. De pijn zit ook vooral in het feit dat de bestaande gemeenschap uit elkaar dreigt te vallen. Voor die kwestie zullen we als officiële organen veel aandacht dienen te hebben en denkvermogen hoe we de pijn ook op dit terrein zoveel mogelijk kunnen verlichten.

Veel te doen

Voor alle duidelijkheid, een definitieve beslissing over de sluiting van de kerkgebouwen, mag nog niet gevallen zijn, dat zal uiteindelijk in november in de Algemene Kerkenraad gebeuren, dat betekent echter niet dat we de komende maanden gaan zitten afwachten, totdat het definitieve besluit genomen is. Probleem daarbij is wel dat de A.K. ons eigenlijk maar bijzonder weinig tijd geeft – slechts van november 2012 tot juni 2013 – om een bijzonder groot aantal maatregelen te nemen om de zaak direct daarna op orde te hebben. Zo moet er met ingang van 1 juli 2013 wel een complete nieuwe wijkgemeente met één kerkenraad zijn. Gemeenteleden wier kerkgebouw gesloten wordt, zullen onderdak moeten vinden rond andere kerkgebouwen. Dat geldt ook voor het onderdak in pastorale zin. Er moet een gezamenlijk kerkblad komen en een gezamenlijke website. Talloze vragen zijn er: Wat gebeurt er met alle activiteiten die gehouden worden, met name in de wijkgemeenten waarvan de kerk gesloten zal worden? Hoe gaan we bestaande commissies in de nieuwe structuur onderbrengen? Hoe geven we alle vrijwilligers een plaatsje in deze nieuwe gemeente? Wat gebeurt er met de predikanten, die straks geen kerkgebouw meer hebben. En niet de minst belangrijke: hoe krijgt de sluiting van de kerkgebouwen vorm? Wanneer worden de afscheidsdiensten gehouden? En zo kan ik met vragen nog wel even doorgaan. Met al deze zaken zullen we in de komende periode, zowel in het OVP als in de kerkenraden en wijkgemeenten bezig zijn. We zullen er alles aan doen om u

steeds over alle zaken zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te informeren. Dat de goede God ons bij dit alles steeds moge voorgaan en ons alle wijsheid hiervoor moge geven. Dat uw gebeden ons in dit alles steeds zullen begeleiden.

Nico Riemersma

Startzondag

Dit jaar vindt de startzondag plaats op 30 september. Het thema wat zal worden behandeld is 'Geloof, Hoop en Liefde'. De afgelopen drie jaar zijn deze woorden als afzonderlijke thema's aan de orde geweest. 'Wij geloven', 'Vol van hoop' en 'Liefde'. Ieder woord stond een jaar centraal. Dit jaar komen de bekende woorden uit 1 Korinthiërs 13 als geheel aan bod. Wat zeggen deze woorden over elkaar? Welk licht valt er op de woorden als ze in samenhang met de andere worden gezien?

Tijdens de dienst wordt er op diverse manieren invulling gegeven aan het thema. Na de koffie wordt het thema verder uitgewerkt en kunt u zelf meedoen aan een aantal activiteiten. Het belooft heel interactief te worden en we kijken er als voorbereidingsgroep naar uit u te mogen verwelkomen. Het programma duurt ongeveer tot 14.00 uur en zoals ieder jaar wordt er een drankje geserveerd en voor de inwendige mens wordt uiteraard gezorgd.

De voorbereidingsgroep,
Joan van Kempen, Marleen Damen,
Harriet Kolber en Ben Damen

Zendingskalender 2013

De kalender voor 2013 is vanaf eind september verkrijgbaar. Het thema is 'kijken met andere ogen' en hij is gemaakt door drie Indonesische kunstenaars. De prijs is weer € 8.– en u kunt hem bij mij bestellen.
Thea Witte tel. 366 02 37

Naderend afscheid

Zo langzamerhand nadert het einde van augustus. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van de mooie dagen.... Het gewone leven, werk en school begint zijn plaats weer in te nemen. Dat geldt ook voor het kerkenwerk.

Achter de schermen zijn we al druk bezig om de startdienst voor het winterseizoen voor te bereiden. Die zal op 30 september plaatsvinden. De PKN heeft voor dit jaar gekozen om de nadruk te leggen op 'Geloof, hoop en liefde' als jaarthema. Waar het de vorige jaren ging om één van deze begrippen, zullen ze dit jaar in hun samenhang klinken. Hieraan gekoppeld heeft de PKN een project gestart 'Weg van Leven' om tot persoonlijke geloofsverdieping te komen. Ook kan het gebruikt worden voor gezamenlijke geloofsgesprekken. In de Groothuisbezoeken zal dit zeker worden meegenomen. De startkrant die elk jaar wordt uitgegeven, ontvangt u samen met dit nummer van SamenZijn!



In deze startdienst zullen ook Marleen Damen, Suze Mulder en Yvonne Sira als ambtsdragers worden bevestigd. We zijn als kerkenraad heel blij met hun komst en wensen hen een gezegende tijd toe!

Er is een tijd van komen... en van gaan. Ik mocht bijna 2 jaar (vanaf december 2010) tot nu als interim predikant in uw midden verkeren. Om de éénwording van de twee gemeentes tot Shalomkerk te begeleiden, maar vooral ook om u pastoraal terzijde te staan. Met liefde en plezier ben ik met u opgelopen. Ik dank u voor alle blijken van vertrouwen die ik heb mogen ervaren. Maar met de komst van een 'eigen' predikant(e) houdt het interim-werk op. Daarom zal ik in de startdienst afscheid van u nemen. Maar, niet uit het oog en niet uit het hart: in het najaar zal ik nog een paar keer bij u voorgaan.

Toch wens ik u, nu ik voor de laatste keer in SamenZijn schrijf, in alle roerige, kerkelijke beslommingen, een hele goede, gezegende tijd toe!

Met een hartelijke groet,
ds. Joan van Kempen

Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie heeft de activiteiten na de vakantieperiode weer opgestart en heeft op 20 augustus vergaderd. Daarbij zijn nog twee nagekomen reacties besproken en eveneens de kandidaten waarover in het eerste selectieoverleg geen eensluidend oordeel kon worden gevormd. In het overleg van 20 augustus is een definitieve lijst gevormd van 12 kandidaten die in voldoende mate aan het profiel voldoen. Met deze kandidaten wordt een kennismakingsgesprek met de leden van de beroepingscommissie gepland. Deze kandidaten zijn daar inmiddels over in gelicht.

Extra oplage SamenZijn

Ja deze keer een extra oplage van SamenZijn voor alle leden van onze wijkgemeente. En gratis hierbij de Startkrant 2012. Waarom? Gewoon omdat wij vinden dat u er bij hoort.

Een groot aantal leden van onze wijkgemeente is reeds abonnee, maar nog niet iedereen. Waarom niet, geen idee. Wellicht heeft u zich vergeten op te geven, of had u geen interesse, of bent u misschien wat minder geïnteresseerd in het wel en wee van de Shalomkerk. Wij zijn u echter nog lang niet vergeten, daarom bij het begin van het nieuwe seizoen voor een ieder een nieuwe start. Om aan deze start extra aandacht te geven houden we in de Shalomkerk ieder jaar na de vakantieperiode de Startzondag. Dit jaar staat die gepland op zondag 30 september, op die dag maken wij gebruik van onderwerpen uit deze *Startkrant*.

Denkt u, het lijkt me toch wel interessant om op de hoogte te blijven van het nieuws uit de kerk neem dan een abonnement. Elders in dit blad vindt u het adres waar u zich kunt opgeven.

Nu we het toch over de startzondag hebben, misschien bent u een tijdje niet in de kerk geweest en mist u het toch wel. Of bent u alleen maar benieuwd hoe het tegenwoordig gaat in de kerk? Kom kijken, u zult verstandig staan hoe welkom u bent. Bent u verhinderd, heeft u geen tijd of misschien heeft u helemaal geen zin om naar de kerk te komen. Kijk dan in elk geval de bijgevoegde startkrant wel door en zie hoe anderen het GELOOF, de HOOP en de LIEFDE beleven. Het de bedoeling dat hier op de startzondag extra aandacht aan wordt besteed, gooi hem dus niet gelijk weg. Op de omslag staat het nog expliciet aangegeven: IEDEREEN is welkom op *Startzondag 2012*. Graag tot ziens dus.

Wij gedenken

Cornelis de Best, Cees die na een langdurige opname in Gulden Huis afgelopen 14 juli is overleden. Hij mocht 82 jaar worden. Cees heeft in de afgelopen jaren diverse malen het ziekenhuis gezien en de laatste jaren van zijn leven moest hij helaas doorbrengen in het verpleeghuis. Sprekend was ook de tekst die zijn vrouw Cock en de kinderen bovenaan op de kaart schreven: “*Verder van de wereld weg, elke dag een beetje dichtter naar de hemel toe, elke dag een treetje*”. Jaren hebben Cees en Cock op de Gravendreef gewoond, een aantal jaren geleden zijn ze verhuisd naar de Wilgenburg-flat Melis Stokelaan 2494K. Op donderdag 19 juli hebben we in een dienst van Woord en Gebed afscheid van hem genomen in de aula van begraafplaats Westduin. In deze dienst spraken de kinderen om de beurt een in memoriam uit dat afgewisseld werd met muziek die Cees altijd zo mooi vond. Indrukwekkend was ook de fotopresentatie waarin we Cees in de diverse perioden van zijn leven terug zagen. Na de overweging die gehouden werd door ds. S. Nijdam werd Cees, terwijl het orgel ‘Blijf bij mij Heer’ speelde, de aula uitgedragen. Aansluitend hebben we Cees naar zijn laatste rustplaats begeleid. Wij wensen Cock, de kinderen, kleinkinderen en overige familie Gods zegen toe en veel sterkte op de weg die voor hen ligt.

Guus van der Horst

Wij gedenken

Maria Paulina (Rie) van der Meiden-Rutgers. Op zondag 15 juli 2012 is zij op 92-jarige leeftijd overleden. Zij verbleef de laatste dagen in het verpleeghuis Westhoff in Rijswijk waar ze overleden is. Kerkelijk behoorde ze tot de Exoduskerk en bezocht deze trouw. Toen ze niet meer naar de kerk kon, bleef ze door de bandjes die ze van de dienst ontving, verbonden met de kerk. In haar jonge jaren runde ze samen met haar man een kruidenierszaak in Den Haag, daar kregen ze twee dochters. Zorgen zijn ook haar niet bespaard gebleven. De laatste jaren waren moeilijk voor het gezin, een schoonzoon overleed en anderen gezinsleden werden ziek. Steun en kracht vond ze in haar geloof en met name in de woorden van een lied (Gez. 218 vers 6) ‘wees nu, wie rouw draagt, eens voor al getroost en wanhoop niet; een weerzien zonder einde zal verzoeten uw verdriet’. Dit is een vers uit een Paaslied, een lied van hoop in zware tijden. We namen afscheid van deze lieve en zorgzame vrouw in de aula van Nieuw Eykenduynen op vrijdag 20 juli 2012. Haar dochters, schoonzoon en kleinkinderen bidden we de nabijheid van de Eeuwige toe bij dit grote verlies.

Ds. Nel van Dorp

Wij gedenken

Piet Kraayveld, Hertenrade 94. Hij overleed op 16 juli 2012, bijna 72 jaar oud.

Wij kenden Piet Kraayveld als echtgenoot van Ingrid, die jarenlang voorzitter van het Exoduskerkkoor is geweest. Piet zelf was niet zo’n kerkganger... er veranderde zoveel in de kerk. Liever hield hij vast aan de vertrouwde woorden, wat zich uitte doordat hij graag naar zijn geliefde liederen luisterde, en die zelf ook speelde op zijn orgel.

Piet was geboren Hagenaar. Na de lagere school volgde hij nog een enkel jaar aan de ambachtsschool, maar hij was een handige jongen die evengoed zichzelf kon bijscholen en zo werd hij elektromonteur op schepen en zelfs op booreilanden. ‘Wat zijn ogen zagen, deden zijn handen’, een gezegde over iemand die werkelijk alles kan, paste zijn omgeving graag op Piet toe. Het is aan alle kanten te zien aan en in het gerenoveerde huis aan de Hertenrade, dat hij eigenhandig verder verfraaide en tot een comfortabele woning wist te maken.

Piet's werk bracht hem bij de zee. Hij was dan wel geen Scheveninger, maar de altijd wisselende zee met zijn eindeloze deining, de golfslag, wind en wolken bleef hem altijd boeien. Het water zegt zoveel over de schepping: Gods werk gaat door tot in de eeuwigheid.

De zee: óók het beeld van ons eigen onzekere mensenleven. Een zeilschip aan de buitenmuur van zijn huis, een blauw bord aan de muur. Maar vooral getuigt daarvan de tekst op de rouwkaart: God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst.

Piet trouwde met Ingrid de Zwaan in de jaren ‘60, de woelige tijd waarin zoveel verhoudingen op zijn kop kwamen te staan. Hij was wel jong maar hij kón de eigen kost al verdienen. Er kwamen drie dochters. Als vader was hij een tevreden mens, blij met de kleine dingen en altijd de positieve kant van het leven. In de kerk zeggen we van zo iemand graag: hij liet de hoop niet varen, - en wie hoop houdt, heeft toekomst!.

Relatief jong moest hij met zijn werk stoppen wegens hernia, waarna Ingrid niet bij de pakken neerzat maar kostwinster werd. Wij herinneren haar nog uit de supermarkt in Houtwijk.

En later als onvermoeibare steun voor haar man toen hij echt niet meer kon.

We begroeven Piet op 20 juli op begraafplaats Westduin. En wij bidden Ingrid met haar kinderen en hun gezinnen Gods liefde en nabijheid toe.

Ds. Lenie Vollebregt

Wij gedenken

Adrianus Cornelis de Raad 2 juni 1929 - 6 augustus 2012

Op vrijdag 10 augustus hebben we met een dankdienst voor het leven van de heer Adrianus Cornelis de Raad, Aad, afscheid genomen van zijn aardse leven.

In de gesprekken die ik met de heer Aad de Raad mocht voeren, kwam vooral het woord 'vertrouwen' op. Vertrouwen vraagt om overgave áán. Wie in liefde afscheid neemt, blijft aanwezig. Zeker sinds de dag van Pasen. In die geest is ook de tekst uit Lucas 12: 22-34 geschreven, die we gekozen hebben voor de dankdienst. De woorden reiken als het ware over de einder heen van zorgen en niet-weten. In vertrouwen durven gaan....

Aad werd als oudste zoon van 3 in het gezin geboren. Ik heb uit de gesprekken met hen begrepen dat zijn jeugd geen gemakkelijke was. Daaroverheen kwam ook nog de oorlog. Hij woonde in die tijd bij familie en werd door gesprekken met hen lid van de kerk. Later toen hij weer bij zijn ouders woonde, werd hij jeugdleider bij de kerk in Scheveningen. En daarbij bleef het niet: hij is ongeveer 45 jaar lid van de kerkenraad geweest. Heel bijzonder! In die tijd in Scheveningen leerde hij Henny kennen, de oudste dochter uit een gezin van 9. Hij kreeg er dus een hele grote familie bij en dat was wel even wennen. Henny en Aad trouwden en werden verblijd met de geboorte van 6 kinderen. Helaas werd de jongste, Sander Martijn, levenloos geboren. Wat een verdriet om samen te verwerken. Want Aad hield heel veel van zijn kinderen en later ook kleinkinderen. Later toen de kinderen waren uitgevlogen, hebben Henny en Aad samen prachtige reizen kunnen maken en daar zeer van genoten. Helaas kreeg hij, in 1991 lymfeklierkanker. Een verdrietige, moeilijke tijd volgde. Toch pakte hij langzaam de draad weer op en genoot o.a. weer van zijn fietstochten en familiebezoek. Gelukkig heeft hij daarvan genoten tot in de laatste week. In juli 2011 werd er blaaskanker geconstateerd en langzaam werd duidelijk dat deze ziekte niet kon worden overwonnen. Dat vraagt wat om in het dagelijks leven daarmee om te gaan. De tekst uit Lucas vertelt ons hoe Aad dat deed. Want : het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let maar eens op de lelies! Lelies spinnen en weven niet, maar in de oosterse huizen werd er aan beide werkzaamheden veel tijd en aandacht geschonken. Er is ook sprake van veldkruid. Een kruid dat een kort leven is beschoren, omdat het vanwege de schaarste van hout, gebruikt werd om een vuur te stoken om brood te bakken en voedsel te bereiden. Met andere woorden: elk mens moet gewoon zijn dagelijkse werk doen, maar moet niet verstrikt raken in de dingen die alleen op het aardse leven betrekking hebben. Kortom: Tob niet, maar vertrouw! Er is hier geen sprake van een veroordeling door Jezus, maar een opdracht, ook wanneer het leven moeilijk is. Het is de kunst om alle dingen, ook dan, in de goede samenhang te plaatsen en dan tot verantwoorde beslissingen te komen. Wanneer je, aan de hand van Gods woord, je zo laat leiden en je geloof zich verdiept, ontstaat er ruimte, ruimte om je niet door het duister van zorgen en verdriet te laten overmannen. In de brief van Petrus staat het zo (1 Petrus 1:4) "Hij, die zo gelooft, vermeerdert hemelse schatten, die onvergankelijk en onbesmet zijn en die nooit zullen verwelken". Dat is een uitzicht, die van dit leven overloopt in het eeuwige leven. Aad heeft in de dagen van zijn leven die keuze gemaakt en geleerd zich over te durven geven in liefde en vertrouwen. Zo wijst hij ook ons de weg.

Ds. Joan van Kempen

Noteert u alvast:

Open Dag CAS

De Open Dag wordt dit jaar gehouden op woensdag 17 oktober 2012. Wilt u deze datum vast in uw agenda noteren?

Vanaf 10.00 uur bent u welkom en praten we elkaar weer wat bij, drinken koffie met iets lekkers erbij. Over het programma wordt u nog nader geïnformeerd in de volgende SamenZijn.

Om 12.30 uur gebruiken we gezamenlijk de lunch.

Omstreeks 14.00 uur wordt het programma verzorgd door twee zussen. Zus Gerie verzorgt het programma 'Er zit een luchtje aan'. Zus Annet rommelt met haar ontroerende voorstelling 'Wie wat bewaart, heeft wat' op een plezierige en humoristische wijze wat aan. Omstreeks 16.00 uur wordt de dag afgesloten.

In SamenZijn van oktober wordt een opgaveformulier bijgevoegd dat u kunt invullen en uiterlijk kunt inleveren tot zondag 14 oktober a.s. Opgave is noodzakelijk opdat wij daar onze inkopen op kunnen afstemmen voor de lunch.

Het CAS-team

Giften

Via An Groen € 20.- van familie N.N. voor Comité Meeleven

Bloemenfonds

Hartelijk dank voor uw goede bijdragen in het afgelopen halfjaar. Zo mochten we de volgende giften ontvangen: januari: € 20,- N.N., februari: 2 x € 20,- via mw. Groen, maart: € 10,- N.N., juni: € 20,- N.N. en juli: € 20,- via mw. van der Horst. Het is altijd fijn te horen en te lezen hoe iedereen de bloemengroet zo waardeert. Nogmaals hartelijk dank!

Lenie Damen

Amnesty International

In september willen we weer brieven versturen aan de autoriteiten om te vragen om vrijlating of betere behandeling van gevangenen. Voor gevangenen is het een grote steun om te weten dat er mensen zijn die zich hun lot aantrekken, zodat zij 'niet vergeten zijn'. Het is daarom ook goed dat hun namen en omstandigheden in onze diensten worden genoemd. Wilt u, als ambtsdrager of gemeentelid, ook nu en dan in de dienst aandacht voor deze gevangenen vragen? Of wilt u meehelpen met de verkoop van de brieven? Graag!!, opdat het een activiteit vanuit onze gemeente wordt.

Thea Witte-Haverhorst, telefoon 366 02 37



Lieve gemeenteleden,

Zondag 8 juli stond de heer Melis (ik weet nu wie het is) voor de deur met een prachtig boeket met o.a. oranje lelies. Het deed me wat, dat er zo aan mij gedacht werd. Ook de kaart met alle bekende, maar ook met voor mij nog onbekende namen, was erg leuk.

Met mijn halve knie gaat het steeds beter. Huppelen doe ik nog niet, maar het lopen gaat redelijk goed.. Nogmaals bedankt voor de bloemen en tot ziens!

Hartelijke groeten van Ineke Ligthart.

Namens mijn moeder mevr. G.J. Brochard wil ik u hartelijk bedanken voor het mooie boeket dat zij vorige week van de kerk mocht ontvangen.

Ik heb het boeket na een week gezien en zelfs toen stond het er nog goed bij. Fijn dat u ook aan de gemeenteleden denkt die niet meer in staat zijn naar de kerkdienst toe te komen.

Vriendelijke groet van Gerda Brochard

Beste vriendinnen en vrienden,

Daar wij door gezondheidsproblemen van ons beiden genoodzaakt zijn te verhuizen gaan wij per 1 september 2012 in Zoetermeer wonen. Wij kijken met dankbaarheid terug op al die fijne goede jaren met elkaar in de Shalomkerk.

Wij wensen u allen het allerbeste toe en u bent hartelijk welkom op Albrandswaard 518, 2716DL Zoetermeer. Telefoon 079 3290471

Met vriendelijke groeten, Henk en Corrie Weenk

Blij verrast was ik met de prachtige bloemengroet en de kaart met vele bekende namen die Riet Blok mij namens u allen kwam brengen. Heel hartelijk dank.

Vriendelijke groeten van Riet Boomker-Hoogendoorn

Lieve Shalommeeente,

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens het korte ziekbed en na het overlijden van mijn maatje Piet.

De overweldigende belangstelling, gedurende die hele periode en ook nu, geeft mij veel kracht om verder te gaan.

Met een lieve groet, Ingrid Kraayveld.

Agenda

- 4-9 20.00 uur Moderamen
- 4-9 20.00 uur Zanggroep
- 5-9 09.30 uur Handwerkclub
13.30 uur Kaartclub
- 6-9 09.30 uur Crea-ochtend
14.30 uur Comité meelevens
19.30 uur Liturgiecommissie
- 10-9 19.45 uur
Kerkenraadsvergadering
- 11-9 09.30 uur Schoonmaakploeg
09.30 uur Tuinploeg
20.00 uur
Beroepingscommissie
- 12-9 09.30 uur Handwerkclub
10.00 uur Koffie-ochtend
13.30 uur Kaartclub
14.30 uur Verjaardagmiddag
19.30 uur Avondgebed
- 13-9 09.30 uur Crea-ochtend
- 19-9 09.30 uur Handwerkclub
13.30 uur Kaartclub
17.30 uur Maaltijdgroep
- 20-9 09.30 uur Crea-ochtend
- 25-9 10.00 uur Vergadering CAS
- 26-9 09.30 uur Handwerkclub
13.30 uur Kaartclub
- 27-9 09.30 uur Crea-ochtend
- 28-9 19.30 uur Stap-in

Van de scriba

Verhuisd:

Mw. M. Lokkerbol-van der Stel van Dedemsvaartweg 375 naar Coornhertcentrum, appartement 814, Erasmusplein 87, 2532 RG Den Haag.

Mw. J.H. van Hertrooy-v.d. Heyden van De Dreef 15 naar Steenhoudersgaard 69 Fl. 40, 2542 AC

Vertrokken:

Gez. H. Weenk-Bal, Schependreef 8 naar Albrandswaard 518, 2716 DL Zoetermeer.

**Er is weer Stap In op
28 september a.s. Komt u ook?
Om 20.00 uur staat de koffie klaar.**

Boekenmarkt Lübbenwerkgroep

Op vrijdag 19 oktober van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag 20 oktober van 10.00 tot 16.00 uur houden we een boekenmarkt in de bovenzaal van de Shalomkerk, Vrederustlaan 96. De opbrengst is voor de Lübbenwerkgroep. In juni 2013 staat het groepsbezoek vanuit Lübben gepland voor een bezoek aan Den Haag. Naast boeken zullen ook enkele snuisterijen te koop zijn. Ook worden er hapjes en drankjes verkocht.

Wij zien u graag op één van de dagen en heeft u zelf nog boeken die u ter beschikking wilt stellen, dan zijn wij er blij mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Oebo van der Veen, telefoon 0174-610961.

De Lübbenwerkgroep

Kerkdiensten Shalomkerk 10.00 uur

- Zondag 2 september** Ds. Fokke Fennema, Den Haag
Collecte 1. Straatpastoraat,
2. Comité Meeleven
- Zondag 9 september** Ds. Adrie van Oudenallen, Den Haag
Dienst van Schrift en Tafel
Collecte 1. Diaconie Mappa Mondo;
2. Wijkgemeente
- Zondag 16 september** Ds. Klaas Wigboldus, Den Haag
Collecte 1. Diaconie; 2. Vredesweek
- Zondag 23 september** Mw. Connie de Peuter, Noordwijk
Collecte 1. Diaconie; 2. JOP
- Zondag 30 september** Ds. Joan van Kempen, Nieuwkoop
Startzondag
Collecte 1. Diaconie; 2. Haastu
Bevestiging ambtsdraggers
Afscheid ds Joan van Kempen

SamenZijn Is een uitgave van de

Protestantse wijkgemeente Bouwlust-Vrederust

Redactie: Lia van den Bogaerdt, Rinus van Delft en
Marianne de Haan
Medewerkers: Nel Broekman, Anja van Maanen, Marike Nijveld en
Bas Steenks

Opgave of wijzigen van abonnementen : Marianne de Haan,
Laan van Wateringseveld 453, 2548 BM Den Haag. Tel. 3296709
E-mail: mariannedehaan@hetnet.nl

Abonnement € 12,50, te betalen op bankrekening 24487
t.n.v. Administratie SamenZijn Den Haag

Inleveren kopij oktobernr. uiterlijk op 21 september 2012

**Redactie SamenZijn, Laan van Wateringseveld 453
2548 BP Den Haag. E-mail: marianne.de.haan@hetnet.nl**

Kerkdiensten in de tehuizen

Vrederust-West

7 sept. Maria van der Meer
21 sept. pater Barendse
Diensten van 14.45-15.30 uur

Gulden Huis

1 sept. pater H. Hinfelaar
8 sept. ds. H.J. Hemstede
15 sept. pater H. Hinfelaar
22 sept. ds. A. Hoogerbrugge
29 sept. dhr. Tomas van Driel
Diensten van 10.30-11.15 uur

Lozerhof

2 sept. ds. G. Sipkema
9 sept. ds. M.A. Sijbrandij
16 sept. dhr. L. Smit
23 sept. dhr. A. v.d. Steeg
30 sept. ds. R. Drenth
Diensten om 14.00 uur

Bijbelrooster

Zondag 2 sept. Spreuken 25:1-14
Maandag 3 sept. Spreuken 25:15-28
Dinsdag 4 sept. Spreuken 26:1-12
Woensdag 5 sept. Spreuken 26:13-28
Donderdag 6 sept. Spreuken 27:1-14
Vrijdag 7 sept. Spreuken 27:15-27
Zaterdag 8 sept. Psalm 54

Zondag 9 sept. 2 Kon. 21:1-18
Maandag 10 sept. 2 Kon. 21:19-26
Dinsdag 11 sept. 2 Kon. 22:1-13
Woensdag 12 sept. 2 Kon. 22:14-20
Donderdag 13 sept. 2 Kon. 23:1-14
Vrijdag 14 sept. 2 Kon. 23:15-30
Zaterdag 15 sept. Marcus 9:1-13

Zondag 16 sept. Marcus 9:14-29
Maandag 17 sept. Marcus 9:30-50
Dinsdag 18 sept. Marcus 10:1-12
Woensdag 19 sept. Spreuken 28:1-13
Donderdag 20 sept. Spreuken 28:14-28
Vrijdag 21 sept. 2 Kon. 23:31-24:7
Zaterdag 22 sept. 2 Kon. 24:8-17

Zondag 23 sept. 2 Kon. 24:18-25:7
Maandag 24 sept. 2 Kon. 25:8-17
Dinsdag 25 sept. 2 Kon. 25:18-30
Woensdag 26 sept. Spreuken 29:1-13
Donderdag 27 sept. Spreuken 29:14-27
Vrijdag 28 sept. Openb. 12:1-6
Zaterdag 29 sept. Openb. 12:7-12

Zondag 30 sept. Openb. 12:13-18
Maandag 1 okt. Openb. 13:1-10
Dinsdag 2 okt. Openb. 13:11-18
Woensdag 3 okt. Psalm 128
Donderdag 4 okt. Psalm 2
Vrijdag 5 okt. Rechters 13 : 1-24
Zaterdag 6 okt. Rechters 14 : 1-9

Protestantse Wijkgemeente Bouwlust-Vrederust
Kerkgebouw Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag. Tel. 3667494

Interim predikant

Ds. J.A. (Joan) van Kempen Chopinplein 5, 2421 TT, Nieuwkoop
(pastoraat) Tel. 0172-570019
E-mail: joanvankempen@ziggo.nl

Pastorale contactadressen

Riet Blok, tel. 3213444 en Philip den Heijer, tel. 3910762

Scriba

Dhr. G. (Guus) van der Horst Drapeniersgaarde 130, 2542 VT Den Haag
Tel. 3292511. E-mail: g.vanderhorst@hotmail.nl

Penningmeester

Dhr. R.C.M. (René) Denie Leyweg 1124 2545 GZ Den Haag
Tel. 3214112. E-mail: renedenie60@hotmail.nl

Banknummer: 635814730 t.n.v.

CKV Protestantse Gemeente 's-Gravenhage o.v.v. KB Bouwust-Vrederust



*Voor al uw christelijke
lectuur, muziek en kaarten*

Chr. Boekwinkel
'De Smidse'

Plein 5, Wateringen

Openingstijden:
woensdag t/m vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

TEL. 0174-270052

**Caprice
Haarmode**

De Dreef 20
Den Haag
Tel: 070 3213547

**Wij werken uitsluitend met
GOLDWELL PRODUCTEN**

**Kijk voor meer informatie op onze
website www.capricehaarmode.nl**

Openingstijden:

Woensdag 09.30-17.00 uur

Donderdag 09.30-17.00 uur

Vrijdag 09.30-17.00 uur

Zaterdag 09.30-17.00 uur

pcob

Gemeenschappelijk actief

Afdeling Den Haag

**Maak de PCOB sterk
en wordt lid**

U kunt zich aanmelden bij:
Mevrouw C.C.A. de Haan
tel. 3665038

Inlichtingen bij:
De heer A.G. Tulling
tel. 3858611

**EVEN
bij
ELVIRA KIJKEN!**

ELVIRA DAMESMODE

Als u bij
Elvira niet
slaagt, dan
slaagt u
nergens !!!

Iedere week
Nieuwe
Modellen !

**Wij hebben
Maat 38-50 !**

**Bouwlustlaan 107
Den Haag**

Tel. 070 3675952



BOEKHANDEL

Reisgidsen
Kinderboeken
Kookboeken
Wenskaarten
Legpuzzels
Loterijen
TNT postkantoor



KROON

WWW.BOEKHANDELKROON.NL

**Loosduinse Hoofdstraat 300
Centrum Loosduinen**

Telefoon: 070 - 3 97 77 31

de swart
den haag



Kobaltstraat 27
2544 ET Den Haag
t 070 - 308 21 21
f 070 - 308 21 29
e info@kds.nl
i www.kds.nl

*Swart
OP WIT*